

“Coupe van Beem”



Jacques van Beem

De “Coupe van Beem” is een toernooi van de Nationale kampioenen van de 6^e klas t/m extra klasse van Nederland, België en Duitsland.

Maar waar komt de naam eigenlijk vandaan?

Het toernooi om de Coupe van Beem is vernoemd naar Jacques van Beem.

Jacques van Beem was in de jaren zestig hoofd van de afdeling Jeugdzaken van de K.N.B.B. Hij werkte samen met de administrateur Joop van den Hoek op het kantoor van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (K.N.B.B.) op de Stadhouderskade in Amsterdam.

Hij deelde oa. de Nationale en Internationale kampioenschappen in voor de jeugd.

Wie was Jacques van Beem?

Jacques van Beem was zeer aimabele man en hield, gezien zijn postuur, van de goede dingen van het leven. Hij was altijd zeer correct gekleed en droeg altijd uiterst correcte kostuums en was onafscheidelijk met zijn dikke sigaren.

Hij heeft in die jaren ontzettend veel werk verricht voor de K.N.B.B. en is ook nog enige jaren penningmeester geweest van het C.E.B. (Confédération Européenne de Billard)

In het tijdschrift “Biljart” schreef Dick van der Meer, “Van Beem deed zijn werk met volledige overgave van hoofd en hart. Met al zijn onblusbare energie stortte hij in zich 1961 in arbeid waarvoor geen richtlijnen en ervaring bestonden. In de ware zin van het woord, werd hij de pionier die onbekende verten zou moeten veroveren”.

Achter het werk van de afdeling Jeugdzaken stond het hart van een man, die al zijn liefde in zijn werk stak. In die jaren is hem nooit iets teveel geweest, indien het maar “zijn” jeugd betrof.

In zijn overal bekende “deux cheveux” oftewel “lelijke eend” reisde hij naar grote en kleine steden om het jeugdwerk te bevorderen. Hij sprak op overtuigende wijze met club- en districtbestuurders, maar ook met hoge functionarissen van het ministerie van Culturen en Maatschappelijk Werk en het N.S.F.

Jacques van Beem overleed in 1968 op 62-jarige leeftijd.

Op 7 en 8 juni 1969 werd in Waalwijk voor het eerst om de Coupe van Beem gestreden tussen Nederland en België.

De beker werd geschonken door de bekende lakenfabrikant Iwan Simonis. Door de Belgische official Juliën van den Berge werd Mevr. Van Beem, die de prijsuitreiking verzorgde, de gouden erespeld van de Belgische Biljartbond (K.B.B.B.) uitgereikt, als blijk van waardering voor het vele werk dat door haar onvergetelijke man werd verricht.

Enige tijd later is Duitsland als derde land toegevoegd. Hetgeen tot op heden zo is gebleven.

Met dank aan:

Gerard Klinkert (ex. Bondstrainer)
en BV Jacobswoude